

Har du omskurit din Timoteus?

HA 5.5.2018

Matt 17

- *"Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra?" Han svarade: "Från andra." Då sade Jesus till honom: "Alltså är sönerna fria. **Men vi ska inte stöta oss med dem**, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig."*

”Sönerna är fria”

- Guds son ska inte betala skatt till Guds tempel
- Simon är, tack vare Jesus, också befriad från skatt (enligt den himmelska skatterätten)
- ”Men, vi ska inte stöta oss med dem...”
 - Föraktar Jesus templet?
- Vårt utövande av den kristna friheten kan bli till anstöt för människor omkring oss

Hur kan vi använda vår frihet till gagn för vår nästa?

- Vi är kallade att vittna om Jesus
- Lätt att tappa fokus och bli oss själva nog
- Varför fick vi vår frihet?

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud (1 Petr 2:16)

Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.(Gal 5:13)

”Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres” (1 Kor 10:24)

- *Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt föga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta. (1 Kor 10:32f)*
- *För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer: omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. (Fil 3:4ff)*

”För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några”

- *Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några.”*

Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.”

- Paulus har frivilligt avstått från att ta emot ersättning för sitt arbete i Guds rike.
- *Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar*
- Att predika evangelium är inte förvärvsarbete för Paulus, det hör till hans (saliga) slavtjänst
 - *”Ve mig om jag inte predikar evangelium”*

En annorlunda slavtjänst

- *"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt."* (Matt 11:28f)
- Att vara Guds slav har främst att göra med ägarskap (vi är Guds egendom)
 - *"Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till, han har mig köpt med blodet, och hans jag vara vill"*

Paulus är slav, men fri

- Ex-farisén Paulus står inte under lagen
- *Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare... för att vinna desto fler.*
- Paulus hade stor omsorg om andras själar
 - ” jag har arbetat mer än alla de andra ”

Paulus' utgångspunkt: "en kristen människas frihet"

- Paulus använder sin frihet för att vinna så många som möjligt
 - För judarna blev han jude
 - För hedningarna hedning
 - För de svaga svag
- Själv räknade Paulus sig till de starka
 - *Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva (Rom 15:1)*
 - *Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. (Rom 14)*

Hur blir Paulus allt för alla?

Svag för de svaga

- T.ex. I fråga om mat och dryck
 - *"Alltså: om maten blir till fall för min broder tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall (1 Kor 8:13)*
 - Paulus vill inte att den går förlorad som Jesus lidit döden för

”som en utan lag för att vinna dem som är utan lag”

- Paulus tar sig an hedningarna
- Samtalet med atenarna på Areopagen (Apg 17)
- E-farisén Paulus anser sig inte för god för att samtala med hedningar, *vars tankar är tomma, vars förstånd är förmörkat. Sådana som är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan* (Ef 4)

För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar

- *"Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar därute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit.*
- *Gör därför som vi säger: Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. (Apg 21)*

Vad gör Paulus?

- *Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sedan gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem.*
- Varför svarade han inte:
 - *Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren!*
 - *Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.*

Bevaras evangeliets sanning?

- De som kom från Jakob i Antiokia var inga svaga bröder utan villolärare
 - Kefas förföll till ett hyckleri som hotade att leda bort kristendomen från den rätta vägen
- Paulus såg judarna i Apg 21 som svaga bröder (om inte församlingsledningen i Jerusalem så i alla fall de "tiotusentals").
- Omskärelsen skulle icke åläggas hedningarna men till en tid medgivas judarna, visserligen icke som nödvändig för rättfärdighet utan av vördnad för fäderna, dessutom för kärlekens skull, på det att icke de svaga måtte taga anstöt, till dess de blivit befästa i tron. Det hade nämligen varit mycket otillbörligt att genast övergiva fädernas lag och gudstjänst, som så högtidligt blivit detta folk given av Gud (Luther)

Timoteus vs. Titus

- I Apg 16 berättas om hur Paulus omskar Timoteus eftersom hans far var grek (hedning).
 - Timoteus verksamhet bland judarna kunde försvåras om det rådde oklarhet kring om han var omskuren eller inte
- När Paulus reste med Titus till Jerusalem ställdes krav på att denne skulle omskäras (Gal 2)
 - Paulus gick inte med på det eftersom det hade hotat evangeliets sanning om att Jesus allena räcker till salighet

Har vi omskurit vår Timoteus?

- Hur ställer vi oss till
 - Dem som förespråkar absolutism
 - Dem som tycker att det är viktigt att inte alls ska utföra några sysslor på söndagen eller andra "röda" dagar?
- Svaga bröder? Om ja, hur långt är vi beredda att sträcka oss?
- Villolärare (starka i en *falsk* övertygelse)

Paulus, ett föredöme också i fallet Titus

- Vi har ingen rätt att kompromissa i sådant som Guds ord uttalar sig om
- ”Läran är inte vår utan Guds” (Luther)
- Inför falsk lära är vi pliktiga att protestera
- *Varje planta som vår himmelske Fader inte har planterat bör ryckas upp med roten. (Matt 15)*

Jesus, det ultimata föredömet

- *Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.
(Fil 2)*
- ...för att frälsa...alla!

”Den rättfärdige är ingen lag satt”

- Utgångspunkter bör vara ”en kristen människas frihet”
- *Sönerna är fria, men kan göra sig själva till tjänare*

”För att i alla fall vinna några”