

Help me, Lord
by Richard Lauersdorf
© 2003 Northwestern Publishing House
All rights reserved. Translated and reprinted by permission.

Översättning: Hans Ahlskog
Språkgranskning: Birgitta Erlandsson
Omslagsbild: © 2014 Andrei Ovasko
Layout: Ola Österbacka

Bibelcitaten är från Folkbibeln 2015.

© 2018 S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Vasa

Tryckning: Printon, Estland, 2018

ISBN 978-952-68988-1-0

Logos Förlag
Skolhusgatan 11 A 9
FIN-65100 Vasa
Tfn +358 50 339 6383
logosforlag@sanktjohannes.info
sanktjohannes.info/logos-forlag/

Innehåll

- 1 HJÄLP MIG, HERRE
- 2 DET KAN INTE VARA SANT
- 3 DET ÄR INTE RÄTTVIST
- 4 DET MÅSTE FINNAS NÅGOT JAG KAN GÖRA
- 5 BRYR SIG GUD VERKLIGEN?
- 6 JAG KÄNNER MIG SÅ HJÄLPLÖS
- 7 JAG SKULLE KUNNA GRÅTA
- 8 JAG ACCEPTERAR
- 9 JAG HAR SÅ MÅNGA FRÅGOR
- 10 JAG SKULLE VILJA VETA
- 11 JAG BEHÖVER LITE LJUS
- 12 JAG BEHÖVER FÅ VETA OM HAN LYSSNAR
- 13 JAG VET INTE VAD JAG SKA SÄGA
- 14 JAG BEHÖVER MER KRAFT
- 15 VI BEHÖVER GÖRA UPP PLANER
- 16 JAG KÄNNER HONOM OCH HAN KÄNNER MIG
- 17 JAG VET INTE VAD JAG SKA BE OM
- 18 JAG VILL LÄRA MIG SJUNGA
- 19 JAG ÄR INTE VILSEN, BARA FÖRVIRRAD
- 20 JAG BEHÖVER FÅ HÖRA OM HONOM SOM DÖDADE JÄTTEN
- 21 HURDAN ÄR DÖDEN?
- 22 JAG VILL VARA DÄR
- 23 VISA MIG DEN TOMMA GRAVEN
- 24 JAG KAN Knappt VÄNTA PÅ FAMILJEÅTERFÖRENINGEN
- 25 JESUS – MIN ENDA HJÄLP

1

HJÄLP MIG, HERRE

När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." (Mark 5:22–23)

Hennes far var väldigt bekymrad. Även om hon var 12 år gammal var hon fortfarande hans "lilla dotter". Och nu var hans älskade barn allvarligt sjukt, ja hon var döende. Men Jairus visste vart han skulle vända sig. Han skyndade sig till Jesus med sin ödmjuka bön: "Kom och lägg händerna på henne. Hjälp mig, Herre", vädjade han och bad om helande för sitt älskade barn. Men han fick mycket mer. Innan den jobbiga dagen var över skulle Jairus få omfamna en dotter som blivit återförd från de döda och en kärleksfull Frälsare som så underbart hade visat sin makt över döden.

De hjälplösa hjälpare – det är vad Jesus är. Vi känner oss sällan mer hjälplösa än när någon vi älskar ligger för döden. Ibland kommer detta fruktade ögonblick efter lång sjukdomstid, andra gånger mycket plötsligt. Effekten är ändå densamma. Vi drunknar nästan i de hemska känslor av oförmåga, bitterhet och skräckfylld oro för vår egen framtid som väller över oss. Vad jobbigt vårt liv skulle bli och vilket nederlag döden skulle vara om vi inte hade Jesus att vända oss till, precis som Jairus gjorde på sin tid.

Jesus skulle enkelt kunna hålla döden borta eller återföra våra kära från döden, som han en gång gjorde med Jairus' lilla dotter. Men lär han oss inte att vänta ännu större hjälp från honom? Har han inte sagt oss att ett liv utan slut i en fullkomlig himmel vida överträffar att få leva längre i en syndbefläckad värld? Att sorgen när vi förlorar någon vi älskar kommer att utplånas av glädjen när vi återfinner varandra vid hans sida i himlen? Att den stora kärlek som fick Golgata kors att rodna, den som förlossade oss från synd och död, helt visst vet när och hur den tryggt ska bära hem den vi älskar?

Ja, men vi behöver påminnelsen. Det är därför vi vänder oss till Guds ord, precis som vi gör i andakterna i denna lilla skrift. Vi kan aldrig påminnas för ofta om att Gud lyssnar och svarar när vi ber "Hjälp mig, Herre". Framför allt när bönen kommer från en som sitter vid en älskad människas dödsbädd.

Bön

Herre, du vet hur jag har det. Du vet att den jag älskar är döds-sjuk. Du vet hur kraftlös och besviken jag känner mig, hur mycket jag behöver svar från dig och hjälp att gå vidare. Ta mig tillbaka till ditt kors. Påminn mig om din stora kärlek som har befriat mig och min älskade från den eviga döden. Låt mig i din kärlek finna den kraft och frid jag behöver under den här svåra tiden. Hjälp mig, Herre, Amen.