

## Bygg ditt hus på Klippan!

Någon gång när jag kör runt i Novosibirsk fångar något mitt öga. Jag ser en lång, vit limousin, folk med blommor, kanske en man som har en champagneflaska, en ung man i smoking, och förstår hans brud klädd i en vacker, lång vit klänning. Vilken speciell dag! Familjen, vänner och släktingar är färdiga att fira. De önskar det nya paret lycka och framgång och alla på gatan vänder sig om för att se på det vackra paret.

Föreställ dig nu att vi är där tillsammans med bruden och brudgummen, och de är just klara att avge sina löften om livslång trohet. Kanske är en av oss frestad att ropa: "Stopp! Vet ni vad ni lovar?"

Hur kan du avge ett seriöst löfte? Visserligen är du förälskad idag, men du vet inte vilka problem som väntar dig i morgon! Du kan få problem med hälsan. Du kan få problem på jobbet. Du kan ha besvärliga barn, en tjugitig svärmor, pressen att betala en låneamortering. Du vet inte hur din partners underliga vanor kommer att irritera dig. Du vet inte hur det konstanta droppandet av daglig stress kommer att trötta ut dig. Du kanske rentav drabbas av något slags fruktansvärd tragedi. Vet du inte hur många familjer som smulas sönder runt omkring dig?

Vad tror du? Finns det någon orsak att hoppas? Finns det någon hemlighet att bygga ett äktenskap som står emot alla stormar i livet?

Vid ett tillfälle följdes Jesus av en massa människor. Frälsaren ledde sina följeslagare upp på ett högt berg och satte sig ner. Den dagen var människorna som följde Jesus vänskapliga. De var sådana som trodde på honom. De samlades omkring honom och satte sig ner för att lyssna till Jesu predikan. Och den dagen höll Frälsaren en av sina mest berömda predikningar, hans bergspredikan. Matteus ägnar tre kapitel åt att återge denna predikan. Nu ska vi bara läsa slutet av Jesu predikan från Matt 7:24–27:

*24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan.*

*26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort."*

Jesus avslutar sin berömda predikan med en varning. Han säger att det inte spelar någon roll vem du är. Det spelar ingen roll hur smart du är, hur rik du är, hur andlig du är. Det kommer att finnas stormar i ditt liv. Det kommer att finnas stora stormar som hotar att fördärva din familj och din själ. Och sedan lägger han till: det finns bara en grund som är tillräckligt stark för att stå emot dessa stormar. Och han inbjuder oss: "Lyssna till min undervisning! Tro mina ord! Och gör vad jag säger!"

Exakt vad lärde Jesus sina lärjungar? I sin bergspredikan anklagade Jesus till och med de som trodde på honom för att utföra hemska synder. Var och en vet att det är synd att mörda, men i sin bergspredikan säger Jesus att Gud räknar arga ord och hatiska tankar som mord! Gud kommer att straffa alla som mördar för evigt i helvetet, om det sedan är med tankar, ord eller gärningar. Alla vet att det är fel att syssla med vänsterprassel. Men Jesus säger att Gud känner våra orena tankar och räknar dem som äktenskapsbrott. Jesus säger: "Var

fullkomlig och helig, så som Gud är, för annars kommer du aldrig till himlen!” Himlen är en perfekt plats för perfekta människor.

Men i samma predikan talar Jesus också om de välsignelser som hans efterföljare får njuta av. Han säger: ”Saliga är de som är fattiga i anden”, eller med andra ord att de som kommer till Gud i sina smutsiga trasor som andliga tiggare är saliga, ”för dem tillhör himmelriket”. Jesus säger: ”Saliga är de som sörjer”, eller med andra ord att de som klagat över allt dåligt de har gjort är saliga, ”för de ska bli tröstade”. Jesus pekar på sina efterföljare och säger: ”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.”

Hur kan Jesus kalla oss ”renhjärtade”? Känner han inte till alla våra synder? Hur kan Jesus anklaga oss för äktenskapsbrott och mord och sedan säga: ”Jag ska trösta er; er tillhör himmelriket”?

Bergspredikan riktas till människor som redan känner Jesu underbara hemlighet. Jesus talar till dem som tror på honom. Låt oss betrakta en annan berömd predikan som Jesus höll för en enda man som inte visste hur syndare kan komma till himlen.

Vid ett tillfälle kom en man som hette Nikodemus till Jesus om natten och ville tala med honom. Nikodemus var imponerad av Jesu under, men han förstod inte vem Jesus var, eller vad han gjorde. Jesus började sin predikan för Nikodemus med att säga: Om ni inte blir födda på nytt (eller födda ovanifrån) kommer ni aldrig in i himlen. Om ni inte blir födda av vatten och Ande är ni inte med i Guds familj. Kött föder kött, men Anden föder ande. Nej, Nikodemus, du behöver inte bli en baby igen, men du behöver ett helt och hållet nytt andligt liv, och bara Gud den Helige Ande kan ge dig det livet. Den Helige Ande ger oss liv genom det heliga dopet. Han ger oss liv i sina löften genom mig. Jag är Guds Son. Gud sände mig för att bli upphöjd på ett kors. Han sände mig inte att fördöma människor, utan att frälsa dem. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. (Joh 3:16)

Låt oss nu återvända till Jesu bergspredikan. För Jesu skull, för att han höll Guds lag för dig, för att han dog i stället för dig, har du en himmelsk Far som älskar dig. Så känn ingen oro! Ser du hur Gud föder fåglarna, också under den kalla vintern i Sibirien? Ser du hur Gud ger vackra kläder åt blommorna som lever bara några dagar? Vet du inte hur mycket Gud älskar dig? Han offrade sin Son för dig. Säkert kommer din himmelske Far att försörja dig med mat och kläder och allting annat som du behöver. Ära honom genom att förtrösta på honom.

För Jesu skull inbjuder vår himmelske Far oss rentav att tala med honom och öppna våra hjärtan för honom. Gud inbjuder oss att be honom om allt vi behöver i våra liv, och för alla välsignelser vi behöver för våra hjärtan. Det här är det som lärde Jesus sina efterföljare i sin berömda Herrens bön, en kort form av bön som kristna överallt ber regelbundet. Jesus säger åt sina efterföljare: ”Var inte blinda hycklare! Döm inte! Glöm inte bort alla era egna svagheter, frestelser och tillkortakommanden!” Handla med varandra i barmhärtighet, så som Gud har visat barmhärtighet mot er.” Och omedelbart efteråt kräver Jesus att vi ska döma vad människor lär. Han varnar oss att löpa bort genom falska lärare. Falska lärare kommer från djävulen, Lögnens Far. Genom falsk lära vill djävulen förgifta våra själar och dra oss till helvetet. Jesus säger: ”Glöm inte MIG! Kristen tro handlar inte så mycket om de goda sakerna du utträttar; den handlar om enkel förtröstan på Min förlåtelse, Mitt kors och Min tomma grav. Rikta in dina tankar på Mig. Tillbe om ära Mig. Ge äran åt din himmelske Far.”

Jag antar att människorna kan ha reagerat olika på Jesu predikan. Jag antar att någon kunde förkasta Jesu undervisning som rena dårskapen. Jag antar att någon annan kunde uppskatta de fina bilderna i Jesu predikan, men inte uppmärksammat det verkliga budskapet. Jag antar att någon annan kunde medge att Jesus säger en del bra saker, men sedan bli distraherad av allt annat i livet och glömma hans ord. Det är därför som Jesus sammanfattar sin predikan med en liknelse om två husbyggare, två hus och två slags grund. Jesus säger att den som inte bryr sig om Min undervisning är som en dåre som bygger sitt hus på sanden. Vind och regn kommer och livets stormar kommer att fullständigt slå sönder den personens hus. Idag kallar Jesus oss och säger: "Var kloka husbyggare" Lyssna till vad jag har att säga! Studera min undervisning. Tro på Mig. Jag säger er Guds sanning. Handla efter mina ord, de är era liv!" När vi låter våra själar vila på Jesu ord kan våra hjärtan vila tryggt. När vi bygger våra äktenskap och familjer på det som Jesus undervisar lovar Gud välsigna oss idag, i morgon och framöver.

För flera veckor sedan var det en stark jordbävning i Durres, Albanien. Ingvar Adriansson var där och han var mycket berörd. Plötsligt började marken skaka och den fortsatte att skaka. Folk sprang ut ur sina hem och fyllde gatorna. Allt stannade upp. Man måste i själva verket ställa in gudstjänster den kvällen. Vi antar att marken under oss är stadig och inte går att flytta. Jordbävningar påminner oss om att den dagen kommer när Jesus ska komma tillbaka. Den dagen kommer han att skaka om hela universum och förstöra den. Vår värld kommer att ta slut. Men Jesus säger att hans löften aldrig kommer att skaka. Gud håller alltid sitt ord. Då vi bygger våra liv på Jesu undervisning har vi en grund som är stabilare än jorden själv. Den grunden kommer att hålla i evigheters evighet. Bygg ditt hus på Klippan! Bygg ditt hus på Klippan!

Frågor för samtal:

- Hur skulle du förklara Jesu liknelse för ett barn eller för någon som inte känner Frälsaren?
  - Vad är "Klippan"?
  - Jesus säger: "Den som hör 'mina ord'". Vad är Jesu ord?
  - Vad betyder det att "handla efter Jesu ord"?

Lukas berättar om ett tillfälle då två systrar inbjöd Jesus till sitt hem. Systrarna hette Maria och Marta. Maria och Marta älskade Jesus. De trodde att han var Guds Son, Frälsaren. De ville betjäna Jesus. Och så tillredde Marta en fin måltid för Jesus och hans lärjungar. Hon hade en massa att göra, och hon ville att allting skulle göras precis rätt för hennes Herre. Men då Marta rusade på i sitt hem satt hennes syster Maria vid Jesu fötter och gjorde absolut ingenting. Hon hjälpte inte till alls. Hon fortsatte bara att lyssna på det som Jesus höll på att lära henne. Till sist tappade Marta tålamodet med sin syster. Hon sa: "Jesus, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig."

Minns du vad Jesus sa sen? "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt att lyssna på mig. Ingenting är viktigare än det, och jag kommer inte att ta det ifrån Maria."

Kanske överraskas vi av Jesu svar. Vill inte Jesus att vi ska hjälpa varandra? Vill inte Jesus att vi ska göra det som är gott? Men Jesus visste något som systrarna inte visste. Jesus kände till stormarna som blåste och hotade deras familj. Inom kort skulle en tragedi komma till Marias och Martas hus. Deras bror Lasarus skulle dö. Jesus ville att Maria och Marta skulle bygga sitt hus på Klippan. Han ville att de skulle lyssna till hans ord och vila sina hjärtan på hans löften så att deras hus skulle stå stadigt också när deras bror blev sjuk och dog. Och Marias och Martas hus klarade sig faktiskt genom tragedin när deras bror dog.

- Kan ni berätta för mig om någon som byggt sitt hus på Klippan? Kan ni berätta en andlig framgångssaga om en person som litade på sin Frälsare och stod upp mot livets stormar?

Jag kan berätta en historia om två hus. Låt mig berätta om Ivan och Connie.

Ivan var en 53-årig son till en av våra medlemmar i Iskitim. Hans mor Tamara kommer till kyrkan varje söndag. Hon sitter längst framme, eftersom hon vill lyssna till Jesu undervisning. Hon vill bygga sitt hus på Klippan. Under år efter år ville Tamara att också Ivan skulle bygga sitt hus på Klippan. Pastorer erbjöd sig att komma till hennes hem och träffa Ivan och tala med honom. Men Ivan svarade alltid: "Jag är inte beredd för det." En dag före påsken i fjol fick jag ett telefonsamtal och hörde att Ivan hade dött. Genast gick jag till Tamaras hus, och Ivan låg död på köksgolvet. Ivan var inte beredd. Han var aldrig färdig. Och hans liv slutade i en tragedi.

Bara några dagar efter det fick jag ett annat telefonsamtal. Det var från USA, från en av våra nära vänner i en tidigare församling. En av våra goda vänner, en kvinna som hette Connie, hade dött. Connie hade varit min söndagsskollärare. Hon gifte sig med en underbar, troende man, David. Men Connie hade alla slags bekymmer i sitt liv. Under många år var hon sjuk i lupus (en autoimmun reumatisk sjukdom). Hon måste ta mycket starka mediciner som utlöste kaos i hennes kropp. Hennes ben var sköra. Hennes tänder föll ut. Hon hade svår smärta och hon hade lite livsenergi. I många år tog hennes man hand om henne eftersom Connies sjukdom sakta blev värre och värre. David och Gladys vet att Connie lever. De vet att hon är i himlen. De vet att Connie är fri från sjukdom och lidande. Hon är lycklig. David och Gladys kommer att möta Connie igen och kommer att få leva med henne och Herren Jesus för evigt.

Två hus. Två husgrunder. Två fullständigt olika resultat. Bygg ditt hus på Klippan!

Jag har en fråga till åt er. Det finns en dam i Iskitim som heter Liza. Liza är i 80-årsåldern. Hon kommer troget till kyrkan år efter år, men ofta är Liza ledsen och gråter. Hon gråter för att hon mötte sin Frälsare först sent i livet. Hennes barn är alla vuxna, och de vill inte ha något att göra med Jesu undervisning. Liza säger: "Om jag bara hade lärt känna Jesus då jag var ung! Hela mitt liv skulle vara annorlunda."

Jag känner en annan man som heter André. André kom till tro för ungefär åtta år sedan. Före det var han inte troende. Som en icke-troende byggde André sitt hus på sanden. Hans äktenskap kraschade och han har många familjeproblem. Han vill ta hand om sin 11-åriga dotter, men hans förra fru är icke-troende och vill inte ha något att göra med Jesus och hans ord. André säger: "Om jag bara hade känt Jesus då jag var ung! Hela mitt liv skulle vara annorlunda."

Jag känner en annan man. Han är en pensionerad pastor. Den här mannen har känt sin Frälsare hela sitt liv. Men han läser ännu sin Bibel och han lär sig alltid nya saker, saker som förändrar hans sätt att se på livet. Den pastorn säger mig: "Om jag bara hade vetat allt det här då jag var ung" Min verksamhet som pastor hade varit annorlunda. Min familjs liv hade varit annorlunda."

Min sista fråga till er är den här:

- Vad ska vi säga till dem som ångrar hur de har byggt sina liv i gången tid?

Låt oss besvara de här frågorna tillsammans. Vårt nästa lektionspass kommer att handla om hur vi kan omsätta Jesu undervisning i praktiskt handlande när det gäller att hitta en maka, att förstärka våra äktenskap och att bygga våra hus på Klippan.