

Män och hustrur, del 2

Den här lektionen inleds med en resumé från gårdagen, tolkad till svenska av Øyvind Edvardsen.

3. Vänskap

Predikaren 9:9 "Njut livet med en kvinna som du älskar."

Kommer du ihåg hur Gud skapade allting på sex korta dagar? Gud sa: "Varde ljus!" och det blev ljus. Och Gud såg att det var gott. Den tredje dagen fyllde Gud jorden med växter och han sa att det han hade gjort var gott. Sedan gjorde han djuren, fiskarna, fåglarna och det som lever på jorden. Gud sa att det var gott. Och sen gjorde Gud slutligen den första människan. Med sina egna händer formade han mannens kropp från stoftet på jorden. Han andades in i honom livets ande och mannen blev en levande varelse. Gud gjorde ett speciellt hem för den första människan – paradiset, Edens lustgård. Men så överraskar Gud oss. Plötsligt säger han: "Detta är inte bra! Det är inte bra för mannen att vara ensam" (Gen 2:18). "Jag ska göra en hjälpare åt honom, en som passar honom." Och så formade Gud sin sista och mest underbara skapelse, han designade Eva från Adams revben och sammanförde de båda i det första äktenskapet.

"Det är inte gott för mannen att vara ensam." Gud ville att mannen och kvinnan skulle njuta av varandras sällskap under livets resa. Guds avsikt var att äktenskapet och hemmet skulle vara något speciellt, en trygg tillflyktsort. Detta är särskilt viktigt nu efter syndafallet. Det finns så mycket onda påfrestningar och tråkigheter ute i världen. Gud vill att män och hustrur ska kunna finna skydd i sin ömsesidiga vänskap.

Ibland gör makar ett tragiskt misstag: de är gifta, men låter sig växa ifrån varandra. De är visserligen hemma, men blir främlingar. Detta är så tråkigt eftersom makarna förlorar det skydd som Gud vill ge dem. Det är viktigt att kristna makar investerar tid och ansträngningar till att stärka den dyrbara vänskap de delar med varandra. På vår bibelhelg föreslog man två viktiga uttryck för denna vänskap: "ansikte mot ansikte" och "axel mot axel". Ansikte mot ansikte-kontakt innebär att du kommunicerar med din maka. Ibland har vi så mycket att göra att vi knappt har någon tid över till att tala med vår livskamrat på ett meningsfullt sätt. Händer detta i ditt äktenskap? Försök då hitta en tid när ni två kan stanna upp och vila och bara tala med varandra några minuter varje dag. Dela era glädjeämnen, era bekymmer, era framgångar och era misstag. Lyssna så att du kan vara ett stöd för din vän, din maka som du älskar. Boka tid åtminstone en gång i veckan då ni kan tala med varandra en längre tid. Detta kunde vara ett bra tillfälle att samtala om djupare saker, kanske framtidsplaner, kanske bekymmer som hotar den ene eller den andra. Ta er tid att lyssna till varandra och stöd varandra.

"Axel mot axel"-kontakt innebär att man arbetar tillsammans på ett gemensamt projekt. När ni arbetar tillsammans som ett team lär ni känna varandra. Ni lär er hur ni ska kommunicera med varandra på ett djupare sätt, ni lär er att lita på och älska varandra. Det har inte så stor betydelse vilket projekt ni väljer. Kanske ni arbetar på att renovera en del av ert hem. Kanske lägger ni pussel tillsammans. Eller planerar en speciell resa. Kanske far ni bara tillsammans för att veckohandla. Kanske tycker ni om att vandra eller cykla tillsammans. Spendera mer tid axel mot axel och stärk det partnerskap Gud har givit er.

Tänk nu en liten stund på följande frågor:

- Har du vänner förutom din maka? På vilket sätt spenderar du tid med dem?
- Vad skulle hända om du slutade tillbringa tid med dina vänner?
- Utvärdera följande påstående: en vandring längs stranden och middagar med ljus är slöseri med tid och pengar.

Och nu, vänner, vill jag dela med er en hemlighet som kommer att ändra era liv:
"ansikte mot ansikte-tid" + "axel mot axel-tid" = "mage mot mage-tid!"

4. Romantik

Höga visan 1:2: "må han kyssa mig med kyssar av sin mun".

Borde vi överhuvudtaget nämna ordet "sex" i kyrkan? Jag tror att det finns tre mycket goda orsaker att diskutera den gåva som Gud har gett oss när det gäller fysiskt intimitet i äktenskapet. Den första orsaken är att den icke-troende världen talar mycket om sex. Tyvärr är denna värld totalt förvirrad och på irrvägar i det den säger om sex.

Den andra orsaken är att föräldrar inte brukar tala om sex med sina barn hemma. Föräldrar antingen skäms eller tycker sig vara fel personer att lära sina barn om sex och som ett resultat växer barn upp med endast lite kvalitativ kunskap om kroppslig intimitet i äktenskapet.

Det finns också en tredje orsak för oss att tala om sex i kyrkan:

Gud talar om sex. I själva verket tar Gud upp ämnet sex i Bibelns allra första kapitel. Gud skapade dem till man och kvinna, man och hustru. Gud välsignade Adam och Eva och sa till dem: "var fruktsamma och föröka er."

Han förenade Adam och Eva i äktenskapet och instiftade detsamma för människor i alla tider. I äktenskapet är mannen och kvinnan ett kött. I Edens lustgård, före syndafallet, säger Mose specifikt: "Mannen och hans hustru var båda nakna och de blygdes inte för varandra". Guds gåva i form av fysisk intimitet i äktenskapet är inte något smutsigt, det är heligt. Hebreerbrevets författare uppmanar oss att hålla äktenskapet i ära och hålla den äkta sängen obefläckad (Hebr 13:4). Höga Visan i sin helhet prisar kärleken mellan man och hustru, speciellt deras fysiska intimitet. Eftersom djävulen har förstört Guds fullkomliga skapelse, och med den Guds gåva när det gäller det sexuella, är det mycket viktigt för oss att vända oss till Guds ord för att få upplysning.

Gud skapade Adam och Eva till att vara olika varandra. Man och hustru kompletterar varandra. De tänker olika. De har olika kroppar och olika förmågor. Ibland missförstår man och hustru varandra till följd av dessa olikheter. Följande två meningar har jag funnit vara mycket belysande:

Män upplever intimitet som ett resultat av sex.

Kvinnor vill ha sex som ett resultat av intimitet.

Så om jag för ett ögonblick skulle få vända mig enbart till er män. Tala till er hustrus hjärta. Om saker och ting inte går så bra i sovrummet finns det skäl att tillbringa mer tid i köket eller vardagsrummet. Sätt dig ner med din hustru och tala med henne, eller kanske ännu viktigare, lyssna till henne. Vinn hennes hjärta genom att tala hennes "kärleksspråk". Kanske uppskattar hon mest av allt den tid du ger henne. Eller kanske vill hon höra berömmande ord. Kanske uppskattar hon mest av allt att du hjälper henne med huset genom att dammsuga och diska. Kanske önskar sig din hustru små gåvor som påminner henne om att du kommer ihåg henne. Eller kanske vill hon att du rör henne – en hand på hennes eller en kram.

Hustrur, här följer några goda råd till er: hur många av er är förvånade över hur ofta din man vill ha sex? Det verkar vara det enda han vill. Ändra ditt sätt att tänka lite. Din man önskar vara intim med dig. Istället för att tänka: "Allt han vill ha är sex!" inse istället fakta: "Allt han vill ha är *dig!*" Intimitet är hans sätt att visa att han älskar dig. En vis hustru vet att hon borde tillreda en god maträtt till sin man före hon tar upp ett svårt samtalsämne. När han är mätt är han lättare att leva med. Detsamma gäller den sexuella aptiten.

Det finns kanske också ett annat råd till kristna hustrur. Växte du upp med föreställningen: "Sex är något dåligt!" "Sex är smutsigt!" "Fina flickor har inte sex!?" Ibland är det svårt för kyska kristna flickor att bli sexuella kristna hustrur. Inse att fysisk intimitet är Guds goda bröllopsgåva till dig. Fira den gåvan och tacka Gud.

Det finns säkert mycket ännu som kunde och kanske borde sägas om detta speciella ämne. Men jag vill dela med er följande länkar till en serie predikningar om sex, hållna av en pastor från WELS i USA. Att lyssna till dessa är väl använd tid.

<https://www.youtube.com/watch?v=nKWj1P2SYpY>
<https://www.youtube.com/watch?v=CjP1Cv1WGmE>
https://www.youtube.com/watch?v=dJAr71n_N2I
https://www.youtube.com/watch?v=g_comWX2jd8

Jag tror det skulle vara viktigt för oss att samtala om följande ämne: vad borde en kristen förälder tala om med sin tonårsson eller -dotter angående sex?

--- (avsnitt med tolkning)

5. Påverkan

2 Kor 5:15 "Han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för Honom som dog för dem och som uppstod."

Vår femte strävan bär den hemlighetsfulla titeln "påverkan". Som goda lutheraner frågar vi: "Vad betyder det?" Föreställ er att ni firar er sextionde bröllopsdag. Era barn, barnbarn, vänner och grannar har alla kommit för att fira ert äktenskap. Vad skulle du vilja höra från dina barn och barnbarn en sådan dag? Vad skulle du hoppas du att du då hade gjort för dem under livets gång?

Jag hade aldrig tänkt på en sådan fråga innan den där bibelhelgen nu i augusti. Det är en kraftfull fråga eftersom den ber oss tänka över målet med vårt liv och med våra äktenskap. Det är så lätt att förlora sig själv i allt det som måste göras varje dag. Det är lätt hänt att vi rusar omkring från morgon till kväll och faller utmattade ner på kvällen för att sedan stiga upp nästa morgon och göra mer av detsamma utan att någonsin tänka på varför vi rusar omkring och vad det innebär.

Varför förenade Gud er till man och hustru?

I Efesierbrevet kapitel 5 talar Paulus om Guds underbara gåva genom äktenskapet. Han talar till troende män och hustrur och avslöjar något vi aldrig skulle ha känt till om inte den helige Ande hade sagt oss det. Paulus talar först till kvinnorna. Han säger: "Hustrur, underordna er era män, precis som församlingen, de troende, underordnar sig sin käre Frälsare och Herre". Sedan vänder sig Paulus till männen. Han säger: "Ni män, älska era hustrur, liksom Kristus älskade församlingen och utgav sig själv för henne."

Vår Herre, som en gång höll sin Bergspredikan, har delat med sig av en underbar hemlighet till oss. Vi vet vem han är. Han är den allsmäktige Guds Son som älskar oss så mycket så att han blev en människa och det av endast en orsak: att lösköpa våra själar med sitt blod, för att frälsa oss från döden, så att vi skulle få del av hans härliga liv för evigt.

Vi älskar vår Frälsare eftersom han är så underbar. Vi vill lyda honom, inte för att vi måste, utan för att vi vill tillbe honom.

Visst är det intressant att de första kapitlen i Bibeln beskriver ett fullkomligt äktenskap i paradiset? Vi kristna läser dessa ord och suckar: "Så vackert! Om vi bara kunde leva i paradiset och njuta av hela Guds kärlek och frid!" Visste du att de två sista kapitlen beskriver ett fullkomligt bröllop i

himlen? Frälsaren som dog och uppstod från de döda har svurit en ed: han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka som en brudgum för att samla sin brud, för att föra henne hem så att de kan vara tillsammans för evigt.

Församlingen är Jesu brud. Den består av människor som han köpte med sitt eget blod. Människor som han kallade till tro genom sin bok. Människor han tvättade rena från alla synder och all orenhet i det heliga dopet. Människor han älskade för evigt och för evigt kommer att älska. Du och jag är Jesu dyrbara brud. Ett hopp fyller våra hjärtan: vi längtar efter den dagen då vår Frälsare kommer tillbaka för att uppfylla alla sina löften. Vi längtar efter att få se hans härliga hem, hans Fader och Ande, hans heliga änglar och alla troende som någonsin har levat. Vilken underbar dag kommer detta inte att vara! Kom, Herre Jesus!

För den tid som nu är ger oss Jesus liv här på jorden. Han har jobb för oss att utföra. De viktigaste vi kan göra är att leva till hans ära. Jesus har gjort oss till ljusets barn. Han vill att vi ska skina som klara ljus i en mörk värld. Han vill att vi ska bjuda in själar som ännu lever i mörker, i otro, till hans underbara rike i ljuset.

Kristna berättar om sin underbara Frälsare på två sätt. Vi talar om Jesus, så klart. Vi bekänner vår tro på Guds Son. Vi kommer till kyrkan för att lyssna till Kristi ord, för att be, lovsjunga och tacka.

Men ibland vill människor inte lyssna till våra predikningar, en massa ord om en Gud de inte känner. Och därför tänkte Frälsaren ut en underbar plan. Han instiftade äktenskapet. När han förenar kristna män och kvinnor ger han oss roller, som i ett rollspel. Ett verkligt live-uppträdande kring den viktigaste sanningen av alla. Jesus säger: "Äkta män, ni får spela min roll. Jag vill att ni ska vara "små Kristusar". Jag vill att ni offrar er för er hustru och för er familj. Jag vill att ni spenderar tid och gör ansträngningar för henne. Jag vill att ni ska vara beredda att dö för henne och jag vill förstås också att ni ska vara beredda att leva för henne. På det här sätter kommer ni att vara ljus i en mörk värld och därigenom välkomna icke-troende till mitt underbara hem".

Jesus säger till kristna kvinnor: "Kvinnor, jag ger er en stor ära. Jag vill att ni ska spela rollen som min heliga, kristna kyrka. Jag har tvättat dig och gjort dig vacker. Det finns ingen skavank på dig. Du är underbar på alla sätt och vis. Visa nu alla hur mycket du älskar mig genom det sätt på vilket du bemöter din make. Underordna dig honom på samma sätt som du med glädje underordnar dig mig. Tjåna honom som du tjånar mig. Gör allt för att få honom att framstå som lyckad, precis som du talar om för alla hur underbar jag är. Då kommer människor att se att du är annorlunda. Människor kommer att se att du är en ljusets dotter och du kommer att välkomna själar till min familj för evigt."

Jesus har gjort oss till levande böcker utan ord. Böcker som är öppna för världen att se och bekanta sig med. Jesus ger oss möjlighet att vara hans vittnen genom allt vi säger och gör och genom det sätt vi som män och kvinnor behandlar varandra. Vilken ära! Vilket fantastiskt mål med livet! Vilken stor orsak att bygga vårt hus på Klippan! Vilken stor orsak att växa i kärlek till vår Frälsare och till varandra!

Må Gud välsigna oss när vi lever till hans ära.

Ännu en fråga för våra grupper: Hur kan ditt äktenskap fungera som Jesu Bibel utan ord?