

Nåd, barmhärtighet och frid vare med er från Gud vår Far och vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.
Amen!

Lyssna till Herrens ord enligt Johannesevangeliets åttonde kapitel:

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 32 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."

33 De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" 34 Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. 35 Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria."

I Jesu Kristi namn, mina kära bröder och systrar!

"Du har verkligen fått en gåva!" Nyligen såg jag en intervju med en man som heter Tommy Edison [<https://www.youtube.com/watch?v=4wd1UX7PXl0>]. Tommy Edison föddes blind. Han har aldrig sett någonting. I själva verket förstod Tommy inte ens att han var blind då han växte upp. Han hade ingen aning om att andra barn kunde uppfatta saker helt enkelt genom att se på dem. Också nu som vuxen kämpar Tommy Edison med att beskriva hur han föreställer sig vad syn är. I videon som jag såg bekände han: "Jag förstår inte! Det är ju verkligen snyggt att du kan vakna på morgonen och titta omkring dig och se alla föremål i rummet. Det är fantastiskt att du kan gå omkring i ett rum fullt med folk och se din vän bland alla andra människor och gå rakt fram till honom. Jag har ingen aning hur du gör det! Du har verkligen fått en gåva!"

Under de sista veckorna i oktober minns vi en annan man som föddes blind, en man som föddes andligt blind. Den mannen var Martin Luther. Som ung man insåg Martin Luther att han hade ett problem. Hans samvete gav honom problem. Han var rädd för Gud. Martin visste att han hade gjort dåliga saker och att Gud skulle straffa honom på grund av hans synder. Så Martin försökte under många år i blindo att göra rätta saker. Han kämpade hårt med att göra gott. Han till och med lämnade sitt liv i världen och gick i kloster. Han fastade och bad och sökte behaga Gud. Men ingenting hjälpte. Martin kände sig ännu skyldig. Han var rädd att han aldrig skulle finna frid i sin själ. Men Gud gav Martin en stor gåva. Gud öppnade hans ögon!

I kapitel sju och åtta i Johannesevangeliet berättar S:t Johannes om en tid då Herren Jesus talade till stora folkskaror. De flesta som hörde Jesus predika var andligen blinda. De diskuterade med Jesus och vägrade tro honom. Men då Frälsaren talade gjorde Den Helige Ande ett under. Några i folkskaran trodde Jesus. De SÅG att Jesus var deras Frälsare. Nu talar Den Helige Ande till oss. Han säger: "ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE!" Idag vill Herren Jesus att vi ska se tre stora sanningar: 1. Var och en som syndar är en slav. 2. Sonen gör dig fri. Och 3. Jesu lärjungar fortsätter att lyssna.

ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE! 1. Var och en som ägnar sig åt synd är en slav. Då vi möter folk ställer vi ofta en del frågor. "Hej, vad heter du? Berätta om dig själv. Vem är du? Var arbetar du?" Då Herren Jesus predikade i templets förgård överraskade han människorna i folksamlingen. Han sa: "Fastän vi aldrig har träffats förr vet jag vem ni är! Ni är slavar!" Folk kände sig kränkta. De sa emot Jesus. "Slavar?! Vad menar du? Vi är Abrahams barn! Vi har aldrig varit slavar under någon!"

Men Frälsaren fortsatte. "Nej. Ni är slavar. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav." Gud säger: "Eftersom jag skapade dig, vill jag att du ska leva på ett särskilt sätt. Håll min lag!" Gud lag

är som en måltavla. Varje gång vi talar, varje gång vi gör något, varje gång vi tänker vill Gud att vi ska sikta noggrant på hans måltavla och träffa prick. Gud säger: "Var god och fullkomlig såsom jag!" Men vi har ett problem. Vi kan inte träffa prick i Guds måltavla. Vi kan inte göra det som Gud kräver. Och nu säger Herren Jesus: "Vet ni varför ni inte kan hålla Guds lag? Eftersom ni är slavar! Du kan ju inte sluta synda, eller hur?! Jo jag vet att ni har försökt, men ni fortsätter att falla och gör samma misstag om igen. Ni fortsätter att tala sårande ord. Ni fortsätter att göra själviska saker. Ni kan inte fly undan den smärta som ni förorsakar genom att skada andra. Ni kan inte fly undan skulden."

Men folkmassorna i temple bara hånade Jesus. "Slavar?! Jesus, vi känner oss inte som slavar. Faktiskt går det ganska bra för oss! Säkert är Gud nöjd med oss!" Till det här svarar Jesus med sin mest fruktansvärda varning: "Ja, också slaverna njuter av en plats i Guds hus – men bara för en kort tid. Just nu kan det verka som om Gud är nöjd med dig. Just nu åtnjuter du god hälsa och andra välsignelser. Men den tiden kommer alltid när slaverna måste lämna huset. Den tiden kommer då du måste dö. Du måste avge rapport över ditt liv inför helig Gud. Du kan inte fly undan döden. Du kan inte fly undan Guds dom. Du kan inte fly undan evigt straff på grund av alla synder du har gjort. ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE! 1. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav."

Eftersom människor föds andligen blinda kan vi inte ens se hur allvarliga våra synder är. Inte ens Martin Luther förstod det här problemet. Han visste att han var en syndare, men han förstod inte att han var en slav! Under många år försökte Luther befria sig själv från sin skuld – men ingenting hjälpte. Självklart hjälpte det inte! Han var en slav! Det här är också vårt problem. Vi kan inte frigöra oss från att synda mot allsmäktig Gud. Vi kan inte fly undan Guds rättvisa straff för synden. Herren Jesus har öppnat våra ögon för en fruktansvärd sanning.

Men Frälsaren predikade inte i Jerusalem bara för att skrämja folk. Jesus predikade speciellt för att dela med sig av Guds goda nyheter. ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE! 2. Sonen gör er fria!

Människorna som diskuterade med Jesus där i templet var blinda. De kunde inte se vem Jesus var. Men vi vet! I sitt evangelium öppnar S:t Johannes våra ögon för en underbar sanning. Jesus Kristus är Guds Son. Från all evighet lever Gud Sonen tillsammans med Fadern och Den Helige Ande. Sonen är Gud! Han skapade allt – alla stjärnor i universum, bergen, haven, växterna och djuren. Herren Jesus skapade oss. Han skapade oss för att han ville dela sin underbara värld med oss.

Och för ungefär 2000 år sedan utförde den allsmäktige Guds Son, vår Skapare, så ett underbart mirakel – för oss! Den evige Guds Son blev en människa. Herren Jesus föddes av Jungfru Maria. Han blev precis som vi i allting – utom för vår synd! Jesus växte upp i fattigdom. Han blev hungrig och törstig och åt och drack. Han blev trött och sov. Fiender motsade honom. De argumenterade med honom och vägrade att tro honom.

Varför blev Guds Son kött? Jesus blev en människa av en viktig orsak: för att upphöjas på ett kors! Guds Son lämnade himlens härlighet för att spikas fast på trä, för att lida hån, tortyr, skam och död. Guds Son blev vår bror för att dö för dig och mig! Där på korset avslöjade Jesus sin underbara härlighet. "Det här gör jag för att jag älskar dig så mycket! Jag led straffet för en skyldig slav – för dig! Jag dog för dig!" Jesu kors är som ett stort baner som bjuder in människor från varje folk på jorden: "Kom till mig! Jag är din Frälsare! Jag är din frihet! Jag är ditt liv! Dina synder är förlåtna! Du är fri!"

Under många kunde Martin Luther inte finna frid för sitt bekymrade samvete – tills Sonen gjorde honom fri. "Martin, jag tvättade bort dina synder i det Heliga Dopet! Martin, kom till mitt bord! Smaka min kropp och mitt blod, offret som jag gav för dig! Dina synder är förlåtna! Gud älskar dig!

Gå i frid. Var lycklig!" Jesus Guds Son har också frigjort oss. Kom ihåg vem du är när du vaknar på morgonen! Kom ihåg vem Jesus har gjort dig till! Säg modigt med glädje: "Jag är ett fullkomligt Guds barn som är köpt med min Frälsares Jesu Kristi blod!" ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE! 2. Sonen har gjort dig fri. Det är sanningen. Du är fri från skuld. Du är fri från döden. Du är fri från Guds straff. Tvivlar du ännu? Se på Jesu kors. Kom ihåg vad han sa: "Det är fullbordat!" Dina synder är förlåtna! 2. Sonen har gjort dig fri!

Och nu avslöjar Guds Son ännu en dyrbar sanning för oss. ÖPPNA DINA ÖGON OCH SE! 3. Jesu lärjungar fortsätter att lyssna. "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." Vi vet vem Jesus är. Han är den allsmäktige Guds Son som blev en sann människa, vår Bror. Vi vet vad Jesus gjorde för oss. Han offrade sig själv på korset för att befria oss från slaveri och göra oss till Guds barn. Nu säger Herren Jesus till oss: "Förbli i min undervisning! Fördjupa dig i mitt ord! Fortsätt att lära om mig, mitt kors och det nya livet jag ger dig. Lyssna till mig, eftersom jag ger också dig ett kors. Jag gav mitt liv för dig. Nu måste du ge ditt liv till mig. På det sättet kommer du att finna sann frihet! (Se Joh 12:23–26.)

"Vad?! Skulle jag ta på mig ett kors? Skulle jag ge upp mina egna önskningar för att tjäna Jesus? Och på det sättet finna sann frihet?" Blinda otroende kan inte på något sätt förstå Frälsarens undervisning. Men vi kristna förstår! Herren Jesus säger till oss: "Ni är fria! Ni är fria från synden och alla fruktansvärda följder av det onda. Ni är Guds dyrbara barn. Lev nu som fria Guds barn! Älska er himmelske Far med hela ert hjärta, själ och sinne. Älska de människor som Gud låter komma in i ert liv. Tjäna dem på samma sätt som jag har tjänat er. Ni lever i en värld full av blinda människor, men jag har gjort er till ljusets barn! Lev som heliga Guds barn. Låt andra människor se och höra att ni är annorlunda. Jag kommer att förse er med möjligheter att berätta om mig för dem som inte tror. Förhårliga mig genom ert sätt att leva. På det sättet kommer ni att finna glädje, tillfredsställelse och frihet."

Den Helige Ande öppnade Martin Luthers ögon och förändrade världen. Nu har Den Helige Ande öppnat våra ögon. Vi känner sanningen. Ja, vi var en gång syndens slavar. Men Guds Son har frigjort oss. Nu lever vi för att tjäna vår Frälsare och ge ära åt honom. Vi lever för att föra Guds ljus till människor runt omkring oss. Mina kära bröder och systrar, låt oss leva för att dela Jesu sanning, frihet och liv! Amen!

Och Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar genom tron i Kristus Jesus. Amen.