

Bibel OCH BEKÄNNELSE

NR 3 2020 – ÅRGÅNG 34. FINLANDSUPPLAGA ÅRGÅNG 6



© DEPOSITPHOTOS

DEN SISTA TIDEN

"Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom." (Jak 1:12)

BIBEL OCH BEKÄNNELSE

Tidning för S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Finland. Utkommer med 4 nummer om året.

Redaktör: Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa; tfn +358 50 339 6383; e-post: ola.osterbacka@sanktjohannes.info

Ansvarig utgivare: Hans Ahlskog

Internet: <https://sanktjohannes.info>

I gemensam nordisk redaktion även Ingvar Adriansson och Birgitta Erlandsson (redaktionssekreterare), Kjell Petter Bakken (layout) och Tor Jakob Welde.

Tidningen sänds till alla som meddelat intresse eller bidragit med gåvor.

Frivillig prenumerationsavgift kan betalas till IBAN: FI18 3131 1000 2060 07; BIC: HANDFIHH. Uppge namn och adress för tidningsmottagaren. För tidigare prenumerant ange referens 5005.



S:t Johannes evangelisk-lutherska församling

Vi tror att Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om den försoning som skett i Kristus. Vi tror att Jesus Kristus till sin natur är sann Gud, att han har blivit människa för vår skull, levtt ett syndfritt liv, lidit och dött i vårt ställe och uppstått från de döda.

Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Syftet med vår församlings existens är att föra vidare detta glädjebudskap, och att samlas kring predikan, dop och nattvard för att växa i den tro vi fått av Gud.

Vår tro har en enda grundval, nämligen det Ord som Gud har gett oss i Gamla och Nya testamentets heliga skrifter. Det är Gud själv som har inspirerat de mänskliga författarna till Bibelns 66 böcker, och därför ska dessa skrifter inte förstås som mänskliga produkter utan som Guds eget ord. Bibelns ord är den enda normen för sann kristen lära.

Vi bekänner oss till de lutherska bekännelsekrifterna samlade i Konkordieboken från år 1580, eftersom vi funnit att de helt överensstämmer med vår församlings enda grundval: Bibeln.

Vår tro är inte ny, utan har funnits i alla tider, där människor har tagit till sig Guds ord och rättat sig efter det. Eftersom vi har förstått att vi är stora syndare inför Gud behöver vi Guds ords rena och klara undervisning, där förlåtelse och upprättelse skänks åt oss genom förkunnelsen av Jesu försoningsverk.

Vi delar tro och kyrkogemenskap med KELK, den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen, som består av mer än 30 kyrkor runt om i världen. Tillsammans är vi omkring en halv miljon kristna i denna internationella gemenskap, och det är vår önskan att allt fler ska dela vår gemenskap, där Frälsaren Jesus och syndernas förlåtelse alltid står i centrum.

Antirasism och den sista tiden

”Jag har en dröm om att mina barn en dag ska få leva i ett land där de inte blir bedömda efter sin hudfärg utan efter sina personliga egenskaper”, sa Martin Luther King i ett berömt tal 1963. De senaste månaderna har det åter varit stora demonstrationer mot rasism i USA och andra länder. För drömmen har ännu inte gått helt i uppfyllelse.

I söndagsskolan lärde vi oss sjunga ”Jesus älskar alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt.” Rashat och främlingsfientlighet ska inte förekomma bland kristna, för alla etniska folkgrupper är släkt. Ingen har utvecklats ur lägre stående djur utan härstammar från samma föräldrapar, skapade till Guds avbild, man och kvinna. Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma, bli många och uppfyll jorden.” Som samhällsmedborgare kan kristna tänka olika om invandringspolitik etc. Samtidigt bör vi vara kritiska till olika religioner. Men liksom Gud vår Far inte ser vissa folkgrupper som mindre värda bör inte vi heller göra det.

”Du ska älska din nästa som dig själv”, säger Herren i 3 Mos 19:18. ”Älska era fiender”, säger Jesus (Matt 5:44). I en värld full av fruktan och hat är vi kristna kallade att vara helt annorlunda. Dessvärre lyckas vi inte alltid så bra med det, så vi behöver bekänna och lägga bort alla syndiga förhållningssätt och tankar vi kan ha om andra, inklusive andra folkgrupper. Gud är översvallande rik på nåd, förlåtelse och godhet mot oss i Kristus. I Abrahams släkt har alla folkslag, inklusive nordbor, polacker, romer, afrikaner, asiater osv, blivit välsignade (Gal 3:8), genom tron på Messias, världens frälsare. Därför såg Johannes i sin syn en stor skara frälsta av alla nationer och stammar, folk och tungomål inför Guds tron (Upp 7:9).

Slagordet ”Black Lives Matter” bör i sig självt vara enkelt för alla att säga ja till. Självklart ska inte svarta ses som mindre värda än andra. Överdrivet polisvåld måste stoppas. Men vi ska också notera att *organisationen* Black Lives Matter står för en radikal politisk ideologi som är kritisk till ”den västliga kärnfamiljstrukturens dominans” och vill bli befriade från ”den heteronormativa tankegångens strama grepp”. BLM är en del av en bredare rörelse som kämpar för social rättfärdighet och framstår som en ny sekulär religion eller väckelserörelse, en kulturevolution som kräver att få rena och omskapa hela samhällets förhållningssätt och känslor. Från universitet och kulturinstitutioner i USA sprider sig vågen till våra nordiska stränder. T ex ska studenter vid Konsthögskolan i Oslo nu skolas i obligatorisk kritisk ras-teori, intersektionell feminism, queerteori mm.

Den sista tidens tecken

Att laglösheten ökar är ett kännetecken på att tiden närmar sig sitt slut, säger Jesus (Matt 24:12). Laglöshet har vi sett i demonstrationerna i USA: våld, plundring, bränder av affärer och egendom. Men ökande laglöshet ser vi väl idag framför allt i kampen för att sudda ut Guds skapelseordningar och bud om äktenskap, sexualitet, man och kvinna, föräldrar och barn osv. Folk är i uppror, reser sig mot Gud och vill frigöra sig från hans lagar och ”kedjor” (Ps 2:1-3).

Det här numret har speciellt fokus på den sista tiden. Det råder stor förvirring. Ska kanske Jerusalems tempel snart återuppstå och Jesus därefter komma tillbaka och regera världen i tusen år som en del tror? Artikelnen ”Sakarja om Messias och templet” lär oss se profetiorna i ett klart, bibliskt ljus. Många frågor och svar om den sista tiden finns under rubriken ”Världshistoriens sista dag”. Må tidningen bli till uppbyggelse och hjälp för våra läsare.

Tor Jakob Welde

Sista tiden är här

Predikan över Mika 4:1-4 av Tor Jakob Welde

Du vet väl att vi lever i den sista tiden, att den här världen närmar sig sitt slut? Enligt Guds ord började den sista tiden när Jesus kom till jorden. *I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son* (Heb 1:1-2). *Han har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull* (1 Pet 1:20).

Vi kan vänta hans återkomst när som helst. Då tar de sista dagarna plötsligt slut. *Akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. . . Var ständigt vakna* (Luk 21:34-36). Vi kan tänka på en snara i skogen som en hjort fastnar i. Med ens sitter djuret fast och det är för sent att göra något. Jesus vill inte att något sådant ska hända oss, att den yttersta dagen blir som en snara för att vi var oförberedda. Han låter sitt ord bli förkunnat för oss så vi kan vara beredda.

Gud lät profeten Mika (ca 700 f Kr) skriva ner en härlig profetia om denna sista tid: *Det ska ske i den yttersta tiden att berget med HERRENS hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna* (Mi 4:1). Vi lärde oss i skolan att världens högsta berg ligger i Himalaya: Mount Everest, 8848 meter över havet, med snö och is på toppen. Menar Mika att tempelberget i Israel (ca 750 m.ö.h.) en gång ska vara högre än Everest? Nej, här använder

Mika poetiskt bildspråk som inte ska förstås helt bokstavligt. Han fortsätter: *Alla folk ska strömma dit, och många folk ska gå iväg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem"* (Mi 4:2). Här är det inte meningen att vi ska se framför oss folk med klättrerredskap och syrgastuber som är på väg att bestiga världens högsta berg!

Detta är en *bildlig* beskrivning av något som ska ske de sista dagarna, nämligen att folkslagen lär känna den härliga undervisningen om Frälsaren Jesus. Eftersom Messias och hans frälsning är unik och viktigast av allt i världen använder profeten bilden att Herrens tempelberg ska stå fast grundat och vara högre än alla andra berg. Och när människor från olika folkslag kommer till tro heter det att de strömmar till Jerusalem. Men ingen behöver resa till den geografiska staden i Mellanöstern, för undervisningen om Messias har gått ut till oss från Sion, ut i hela världen. Herren lär oss sina vägar och vi får vandra på hans stigar var vi än bor på jorden.

Som så ofta i Skriften är alltså den fysiska staden Jerusalem och Herrens tempelberg här symboler för något annat, något andligt. I Hebreerbrevet heter det t ex om dem som har fått tron att de *nu har kommit till Sions berg och den*

levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem . . . till det nya förbundets medlare, Jesus (Heb 12:22-23).

Och för att ingen ska missförstå stryker vers 18 under: *Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på.*

När jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig, sa Jesus innan han dog (Joh 12:32). Jesus själv är det sanna templet som revs ner men blev uppbyggt igen den tredje dagen! (Joh 2:19). Han drar oss till sig med evangeliets inbjudan så att vi kommer strömmande. Tänk dig en massa folk framför dörren till ett stort varuhus som snart ska öppnas för att släppa in dem till en superutförsäljning. 70 % på allt! När dörren slås upp klockan 09 strömmar kunderna ivrigt in och kastar sig över alla de stora fynden. Som vi syndare är av naturen har vi ingen kraft eller vilja att komma till Jesus. Men när han drar oss till sig med evangeliet som är Guds kraft till frälsning och vi inser hur desperat vi behöver denna räddning, då kommer vi *strömmande* och griper begärligt efter gåvan. Vi måste bara ha den! Det Jesus har att ge oss är kolossalt mycket värdefullare än allt som kan köpas i ett varuhus. Det kan inte liknas vid något annat. Och det är inget vi kan köpa för 70 % av priset utan han ger det till oss som en verklig gåva, helt gratis. Vi har inget att betala med, men han har själv betalat för frälsningen till sista öret.

Låt oss alltid vara ivriga att ta till oss undervisningen som går ut från Sion så vi kan färdas på hans vägar och bjuda in andra: *Kom, låt oss gå upp...*

Mika fortsätter: *Han ska döma mellan många folk och skapa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträäd utan fruktan, för så har HERREN Sebaots mun talat (v 3-4).*

Med vackert språk beskrivs här ett fredsrrike, en idyll. De som bor i det riket har fått lägga ner vapnen, kriget är över och de behöver inte längre vara rädda. Varför? För att Messias, HERREN, deras rättfärdighet, har återlöst och betalat för dem. Guds Lamm har burit hela världens synder på korsets trä. Gud har därför proklamerat en frikännande dom över alla folk (Rom 5:18), också för oss som är i fjärran land långt uppe i norr. Det är slut på fiendskapen mellan Gud och oss, vi har blivit försonade! Jesus har skapat fred med sitt blod. Vi får bara ta emot denna fantastiska gåva i tro. Åt oss som kämpade och bar på tunga bördor gav han sin vila. Mika skildrar den glädje som hör ihop med en bra skörd i jordbruket: Alla får sitta i lugn och ro under sin vinstock och sitt fikonträäd och njuta av Herrens fred. Vi får bara vila i det som Jesus vår Frälsare har gjort för oss och tryggt lita på Guds löften i evangeliet. Ingen kan egentligen skrämra oss för när Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 5:1; 8:1, 31). Den som tror och är döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli dömd, ja är redan dömd (Mark 16:16; Joh 3:18).

De flesta har säkert hört den berömda *Down by the riverside* som bl a gospeldrottningen Mahalia Jackson (bilden) sjöng: "I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, I ain't gonna study war no more." Den versen är direkt inspirerad av Mikas fredsprefetia. Just flodstranden, the riverside som nämns i sångtexten, finns inte med i profetian. Men kanske kan vi förknippa den med dopet där vi blev födda på nytt av vatten och Anden och fick komma in i Guds rike.



Det finns många som tolkar den vackra gamla profetian så att det en gång i framtiden här på jorden ska bli fullkomlig social och politisk fred, utan soldater, vapen och krigföring. Men vapentillverkning och försäljning av vapen är det mer av nu än någonsin och ofreden är stor, så man tycker det verkar ta ett bra tag innan profetian kan gå i uppfyllelse. FNs mål är som bekant internationell fred. Vid FNs högkvarter i New York står en berömd skulptur föreställande en man som står och hamrar på ett svärd så att det blir helt böjt. I närheten finns en mur med inskriptionen (på engelska): "De ska smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig." Det framgår klart att här tolkas detta som ett budskap om jordisk fred. Att det ska vara fred och ro i landet är självklart något som även alla kristna önskar

och vi vill så långt det är möjligt leva i fred med alla. Paulus skriver i 1 Tim 2:2 att vi ska be för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.

Hopp om en slags guldålder med yttre fred här på jorden, gärna delvis som en följd av kyrkans verksamhet, stämmer emellertid dåligt med Bibeln. Det kristna budskapet kommer tvärtom ofta att skapa splittring och strid mellan människor (Matt 10:34-36). Först efter Jesu återkomst på den yttersta dagen och sedan den här jorden har ödelagts och ersatts med *nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor* som Gud skapar (2 Pet 2:13), först då blir det en fullkomlig "yttre" fred. Först då får vi jubla och vara glada oavbrutet, för alltid, utan att synd, frestelse, svaghet, lidande och yttre eller inre fiender plågar oss.

Men Mikas profetia handlar alltså om de sista dagarna som vi lever i här och nu. Redan nu existerar ett underbart fredsrrike. Evangeliet förkunnas för folkslagen och alla som kommer till tro blir medlemmar i Guds rike där de får äga den fred som Jesus har vunnit åt oss. Hans rike är inte av denna värld. Samtidigt blir det också mycket förföljelse av kristna, och många falska profeter bedrar folk och medverkar till stort avfall från tron. Det blir krig, hungersnöd, jordskalv osv (Matt 24:4-11). Men trots alla stormar och all nöd behöver Guds barn inte vara rädda. För vi har kommit till "Sion", det himmelska Jerusalem, till Jesus som har gett oss sin frälsning och en fred som världen inte kan ge. *Herren över härskarorna har talat. Vi kan lita helt och fullt på hans löften. Då är vi redo för hans återkomst. Gud vare tack och lov! Amen.*



Världshistoriens sista dag

FRÅGOR OCH SVAR OM DEN YTTERSTA TIDEN

AV OLA ÖSTERBACKA

Hur vet vi att det ska komma en sista dag?

Jesus säger (Matt 25:31): *När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.*

När Jesus for upp till himlen vittnade änglar för hans lärjungar (Apg 1:11): *Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.*

2 Pet 3:10: *Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.*

Bibeln använder ofta benämningen *Herrens dag* för den sista dagen i världshistorien. Den dagen ska vara annorlunda än alla andra dagar.

Kommer Jesus hemligt och osynligt?

1 Tess 4:16: *När en befällning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen.*

Upp 1:7: *Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.*

Den sista dagen, Herrens dag, kommer överraskande men märkbart för alla. När han kommer ska ingen vara okunnig om det.



Ska också de som har dött uppleva Jesu återkomst?

1 Tess 4:15–17: *Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befällning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.*

Paulus lugnar dem som är oroliga för att kristna vänner och familjemedlemmar som har dött inte ska få uppleva glädjen att möta Herren när han kommer. Alla Herrens vänner ska vara med.



Kommer Jesus tillbaka en eller två gånger?

Heb 9:28: *Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offerad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.*

Jesus ska komma tillbaka en andra gång, inte flera gånger. Hans första ankomst var när han föddes i Betlehem.

Så talar också våra gammalkyrkliga trosbekännelser tydligt om en enda återkomst:

... sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda (Niceanum).

Ska de kristna ryckas upp till himlen en tid innan Jesus kommer synligt för alla?

Matt 24:37–41: *Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.*

Jesus förmanar oss att vara beredda på hans ankomst när som helst. Jämförelsen med Noas tid är en beskrivning av tiden innan han kommer: människor ska vara oförberedda på hans ankomst. Att lämnas kvar betyder att inte få vara med och möta Herren och för alltid få vara med honom (se ovan, 1 Tess 4:17). När syndafloden kom var det för sent att omvända sig. De som lämnades kvar gick under. Så ska också de som inte är kända av Herren lämnas att ställas fram inför domstolen och bli dömda till evig förtappelse. Det här sker inte vid skilda tidpunkter utan på en enda dag: Herrens dag.

Vet vi när Jesus kommer?

Mark 13:32–37: *Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten beföllde han att vara vaken. Var därför vakna! Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla: Håll er vakna!*

Det finns ingen otydlighet i detta budskap. Ingen ska kunna räkna ut datum för Jesu återkomst. Därför har kristna i alla tider förmanats att vara beredda på att han kommer överraskande så att de inte somnar in i likgiltighet.

Jesus är husets herre. Han har gett portvakten ansvar att inte släppa in falsk lära och förödelse i sitt hus. På den dag som är bestämd ska han komma tillbaka och förstöra huset. Han ska bygga ett nytt och mycket bättre hus, utan synd och död. Och medan huset står kvar vill han rädda så många som möjligt till detta oförgångliga hus.

Hurdan blir tiden innan Jesus kommer? Blir det inte bättre?

Luk 18:8: *Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?*

1 Tim 4:1: *Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror.*

2 Tim 3:1–5: *Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hänfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.*

Under den sista tiden kommer det att bli allt svårare för Jesu lärjungar. Människorna kommer att strunta i Guds ord så som man gjorde på Noas tid, när man inte brydde sig. För Jesu vänner är löftet om den himmelska härligheten i Jesu närhet det som ger hopp.

Ska vi då inte alls arbeta för att förbättra förhållandena på jorden, t ex genom att värna om klimatet och miljön?

1 Mos 2:15: *Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den.*

Rom 8:20–22: *Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vändas.*

2 Pet 3:13: *Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.*

Människan har av Gud getts ett ansvar att vårda och bruka jorden, och därmed att ta ansvar för att skapelsen inte missköts av utsugning och miljöförstörelse. Dagens klimatvårda är ett uttryck för hur människan har vanskött sin uppgift. Men en ännu viktigare uppgift är att ta vara på Guds ord och förkunna evangelium, eftersom den här världen går mot sin undergång och vi väntar en annan tillvaro där också skapelsen befrias från syndens slaveri.

Kommer alla människor till himlen?

Matt 22:11–14: *När kungen kom in för att se sina gäster, fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: Min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda.*

Matt 25:34, 41: *Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. ... Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.*

Jesus talar tydligt om förtappelsens risk, att bli fördömd vid den yttersta domen. Hur gärna vi än vill att alla ska få vara med i himlen kan vi inte gå förbi hans klara ord.

På grund av synden har människor förvillats så att de bygger sitt liv på det förgängliga, medan Gud bygger för det oförgängliga och osynliga. De flesta lyssnar inte på honom utan fortsätter att leva i andlig blindhet och otro, trots att allt i världen skakar. Man förli-tar sig på att människorna med sina insatser och sin förmåga ska kunna rädda världen. Men på den dagen när Jesus kommer för att döma ska det visa sig vem som byggt på den enda säkra grunden.

Ska alla människor dömas? Varför heter det då att den som tror på Jesus inte kommer under någon dom?

Paulus skriver i 2 Kor 5:10: *Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.*

Jesus säger i Matt 25:31–32: *När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna.*

Jesus säger i Joh 5:24: *Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.*

Gal 3:27: *Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.*

Upp 20:12: *Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.*

Alla ska träda fram inför domstolen för att svara för sina gärningar. De som inte känner Jesus har bara sig själva att hänvisa till, och deras synder fördömer dem. Deras gärningar som är befläckade av synd finns alla antecknade i ”böckerna”.

De troende, som har sina namn skrivna i Livets bok, beskyddas av Jesus och har tillräknats hans rättfärdighet. Därför drabbas de inte av domen över sina synder, eftersom synderna har strukits ut och inte finns mer. Jesus har redan dömts i deras ställe och hans heliga gärningar räknas dem till godo. De är klädda i Kristus.

Ska alla kroppar verkligen uppstå?

Dan 12:2: *De många som sover i mulden ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam.*

Joh 5:28–29: *Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.*

1 Kor 15:20–22: *Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus.*

1 Kor 15:35–38: *Nu kanske någon frågar: Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form.*

1 Kor 15:51–53: *Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.*

Hur uppståndelsekroppen ser ut kan vi inte förstå. Här i livet kan kroppen förvanskas på många sätt genom sjukdomar eller angrepp, och efter döden sker en upplösning som gör att det är svårt att förstå hur kroppen ska uppstå. Vi vet att vi ska uppstå så som Jesus uppstod med en förhålligad kropp, men vi vet inte hur.

Vilken är vår uppgift som kristna i dessa yttersta tider?

Mark 13:33: *Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne.*

Luk 21:25–28: *Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rädlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.*

2 Tim 4:2–3: *Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålmod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.*

Upp 22:17, 20: *Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det ska säga: ”Kom!” ... Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus!*

Sakarja om Messias och templet



Inledning om ringhet och motstånd

Bibelns budskap att Messias, den ende rättfärdige, måste lida och dö i vårt ställe för att bli vår frälsare möter ständigt motstånd. Många kan bara tänka sig en Messias i makt och härlighet. Att predikanten och undergöraren från Nazaret, hånad och utbuad med orden ”bort med honom” (Joh 19:15), skulle vara den utlovade Messias och dessutom Guds Son, det var ”för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap” (1 Kor 1:23). Israels högsta ledning, Stora rådet, förbjöd apostlarna att predika att Jesus från Nazaret var Messias, Guds Son, och att han verkligen hade uppstått från de döda.

När Jesu apostlar förhördes av Stora rådet sa Petrus bl a: ”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten” (Apg 4:11). Petrus skriver senare: Jesus är ”den levande stenen, förkastad av människor” men *hörnstenen i det sanna templet*. De som tror på honom är ”levande stenar” uppbyggda ”till ett andligt hus” (1 Pet 2:4–6), eller med Paulus ord ”lemmar i hans kropp” (Ef 5:30).

Jesus hade förutsagt sin död och uppståndelse med orden: ”Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar” (Joh 2:19).

”*Templet* han talade om var *hans kropp*”, skriver Johannes (2:21). *Messias är det sanna templet*. Tabernaklet och templet i Jerusalem vittnade förebildligt om honom.

Sakarjas och Haggais uppdrag

Genom den persiske kungen Koresh edikt 539 f Kr fick judarna i den babyloniska fångenskapen tillåtelse att återvända till Jerusalem för att bygga upp Herrens tempel. År 537 f Kr anlände den första kontingenten till Jerusalem under Serubbabels och översteprästen Josuas ledning. Året därpå kom tempelbygget i gång. Men *pga mycket motstånd och templets ringhet i jämförelse med Salomos tempel avstannade arbetet ända till 520 f Kr*. Esra skriver: ”Många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, *grät högt* när de såg grunden läggas till detta hus” (Esra 3:12).

Judarna behövde uppmuntras av Guds ord så att de trots motstånd och yttre ringhet fullföljde tempelbygget. Därför sände Gud profeterna Haggai och Sakarja med uppdraget att *uppmuntra Serubbabel och Josua att återuppta byggandet av templet*. I den sjätte månaden (aug/sep 520 f Kr) kom HERRENS ord till Haggai och i den

åttonde månaden samma år (okt/nov) till Sakarja. Profeten Haggai förkunnade fram till december 520, Sakarja ända fram till december 518.

Haggai frågade sina landsmän: ”Vilka är kvar bland er som har sett *detta hus i dess forna härlighet*? Hur tycker ni att det ser ut nu? *Är det inte som ingenting i era ögon?*” (Hagg 2:4). Jämför dessa Haggais ord med Jesajas ord om Messias (som templet skulle peka fram emot): ”Han var som en som man skyler ansiktet för, *så föraktad av vi höll honom för ingenting*” (Jes 53:3). Judarna borde inte tappa modet pga motstånd och templets ringhet. De borde i stället se detta som *ett förebud om Messias nödvändiga förnedring för vår frälsnings skull*, vad som skulle hända när han kommer och fullbordar sin frälsningsgärning. Sakarja skriver: ”Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder: Se, jag ska låta *min tjänare Telningen* komma. *Se den sten* som jag lagt inför Josua!” (Sak 3:8f). Messias liknas både vid ”en telning” och ”en sten”. En telning är namnet på *ett önskat rotskott*, ett lövsly som inte ser ut att kunna bli ett stort och starkt träd. ”Den sten” som Herren lagt inför Josua är *templets hörnsten*, helt avgörande för tempelbygget.

Messias kommer ödmjuk

Sakarja betonar att yttre ringhet hör samman med den utlovade Frälsarens ankomst: *"Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl"* (Sak 9:9), inte som en mäktig befriare på en stridsvingst. *Just genom sitt ställföreträdande lidande är han "segerrik"*. Det hade Jesaja tidigare undervisat om: "Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och *genom hans sår är vi helade*" (Jes 53:5). Och Jeremia hade sagt: "Se, dagar ska komma, säger HERREN, då jag låter en *rättfärdig telning* växa upp åt David." Den ringaktade telningen är *"HERREN vår rättfärdighet"* (Jer 23:5–6).

Sakarja fick uppmaningen av Herren: "Du ska göra *kronor* som du ska sätta på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud" (6:11). Varför inte en krona utan kronor, nämligen två? Josua ska förebilda Messias som är *både överstepräst och kung*. Sakarja uppmanas att säga till Josua: "Se, en man vars namn är Telningen . . . Han ska bygga HERRENS tempel!" (6:9–15). Den ringaktade Telningen ska bygga Herrens sanna tempel!

Också Sakarja är en skuggbild av Messias. Det framgår av kap 11. På samma sätt som Sakarjas herdetjänst föraktades genom att endast värderas till trettio siklar silver, så skulle Messias föraktas och hans liv värderas till trettio siklar silver (Sak 11:12f, Matt 27:9f). Precis som Sakarja mötte motstånd och blev dödad (han *mördades mellan altaret och templet*, Luk 11:51, Matt 23:35), så skulle Messias möta motstånd och bli dödad. Orden "Svärd, upp mot min herde, mot den man som står mig nära... Slå herden så att fåren skingras" (Sak 13:7) syftar både på Sakarja och Messias. "Svärd" är en metafor för att bli dödad. Jesus hänvisar till Sakarjas ord angående vad som skulle hända honom: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det

står skrivet. *Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras"* (Matt 26:31).

Messias kommer i sin härlighet först på den yttersta dagen

Messias och hans rike framträder inte med yttre härlighet och makt i den här världen. Men en dag, den yttersta dagen, ska Messias som är både Gud och människa komma tillbaka i sin fulla härlighet och visa att han är hela världens herre. "Jorden är mina fötters pall" (Jes 66:1). "På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut", skriver Sakarja (14:4).

Varför på Olivberget? På Olivberget hade Messias efter fullgjord frälsningsgärning uppstigit till himlen. "Han lyftes upp, och *ett moln* tog honom ur deras åsyn." Två män i vita kläder stod plötsligt där och *lovade de församlade lärjungarna*: "Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka *på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen*" (Apg 1:9–11). När Jesus undervisade om framtiden och den yttersta dagen lovade han: "Människosonen ska komma *på himlens moln* med stor makt och härlighet" (Matt 24:30) precis så som Daniel hade sett i en nattlig syn (se Dan 7:13f).

Domens dag är *en omvälvande dag*. *Jorden bävar så att "Olivberget klyvs mitt itu"* (Sak 14:4). Det betyder att Guds fiender drabbas av Guds dom, men den troende resten räddas undan dem genom den dalklyfta som bildats. "Ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda kung Ussias tid. *Då ska HERREN min Gud komma och alla heliga med dig*" (14:5). Jfr Jesu ord i Matt 25:31 och Paulus ord i 2 Tess 1:7.

"Det ska ske på den dagen att

ljuset är borta, himlens ljus ska förmörkas" (14:6). Jfr Jesu ord: "Solen ska förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas" (Matt 24:29). "Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så *räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig*" (Luk 21:26–28).

I 14:6–11 ger Sakarja en målande beskrivning av *förhållandena i Guds härlighetsrike*. Den nuvarande skapelseordningen har nått sitt slut. Dess ljuskällor är borta. "Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt" (v 7). Johannes beskriver vad han fick se när han i en syn såg det nya Jerusalem: "Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet" (Upp 21:23).

Levande vatten ska utgå från Jerusalem och bevattna hela landet både sommar och vinter (14:8). Enligt Joel och Hesekiel kommer vattnet *från templet*, en bild för frälsningen och välsignelsen som kommer från Jerusalem och dess tempel, dvs Messias. "Något tempel såg jag inte i staden, för *Herren Gud den Allsmäktige och Lammet är dess tempel*" (Upp 21:22). "HERREN ska vara kung över hela landet" (14:9). Kanaan eller Israels land är en bild för Guds rike i dess fulla utsträckning. Inga höjder ska längre försvåra vandringen till Jerusalem. Bara staden ska vara upphöjd, landet däromkring förvandlat till en slätt (14:10). "Ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet" (14:11). Vilken kontrast mot det jordiska Jerusalem!

Seth Erlandsson



De sju sigillen i Uppenbarelseboken

De sex första sigillen 6:1–17

Människorna har alltid drömt om en perfekt värld, då alla problem är lösta genom en fulländad teknik och vetenskap, då sjukdomarna är borta, och då politikerna lyckats skapa bestående fred. Denna syn är evolutionistisk: världen blir bättre och bättre. President Wilson sade att första världskriget skulle göra slut på alla krig. Sedan Chamberlain träffat Hitler 1938 menade man att freden hade säkrats. Men Bibeln vet inte av några sådana tider. Genom att inseglen öppnas visas vi på verkligheten.

Den vita hästen med sin segerande ryttare har varit föremål för olika tolkningar. Vi återkommer (v 2).

Ryttaren på den röda hästen är symbol för alla krig som ägt och äger rum på jorden (v 4).

Ryttaren på den svarta hästen har en vågskål. Det är uppenbart att han är en handelsman. Ett mått vete är ungefär en liter. En silverpenning (denar) var en dagslön. Trots dyrtider i dag får man mer än en liter vete eller tre liter korn för en dagslön. Uppmaningen att inte skada oljan och vinet, genom utspädning, visar också att det är tider då det är ont om mat, dvs hungersnöd (v 5, 6).

Ryttaren på den blekgula hästen vittnar om dödssjukdomar. Det femte sigillet för oss till martyrerna. I Matteus (24:3ff) och Lukas (21:7ff) får vi en lista på tecknen till Jesu tillkommelse: falska profeter, krig, hunger, farsoter, jordbäv-

ningar, förföljelse och evangeliets predikan. Här har vi samma företeelser, nämnda av Jesus i klartext, som när Johannes räknar upp dem i symboler. Det är tre av tecknen som ännu saknas. Men i det sjätte sigillet kommer jordbävningarna. Ännu har vi inte med de falska kristna och de falska lärarna, samt evangeliets förkunnelse för hela världen. Men de falska kristna kommer i de följande kapitlen, och därför kan vi vara övertygade om att den vita hästens ryttare är Jesus Kristus, inte något världsligt rike. I kapitel 19 återkommer samma ryttare i vers 11 och hans identitet är klar genom 19:13 och 16 (kap 6:8, 9, 12).

Det sjätte sigillet beskriver domens dag, då ingen människa kan bestå. Kapitel 7 visar så hur det är möjligt att bestå i domen (v 17).

Det sjunde sigillet 8:1–6

Det sjunde sigillet följer efter en paus med beskrivning av kyrkan, och är samtidigt en inledning till de sju basunerna. De sju basunerna har alltså nära samband med de sju sigillen och de vittnar alla om stora olyckor som ska skada människorna. Jämför med det föregående. Där omtalas inte de falska lärarna bland sigillen.

De sex första basunerna 8:7–9:21

I början är det inte lätt att avgöra den exakta betydelsen av basunerna. Klart är att de förorsakar

lidande, som påminner oss om de tio plågorna i Egypten (speciellt 9:3 ff). 9:1 f gör meningen klar. Stjärnan som föll representerar en person, som fick nyckeln till avgrunden. Den rök som följde förmörkade solen. Korsordsmetoden ger tolkningen: Kristus är ljuset, Ordet är en lykta, också församlingen är ljus. Dessa tre ut säger samma sak: Kristus, Ordets vittnesbörd om Kristus, kyrkan predikar evangeliet. Röken döljer Kristus, fördunklar evangeliet och tar bort kyrkans rätta budskap. Jämförelsen med Matt 24 och kapitel 6 gör saken fullständigt klar: Basunerna är falska lärare. Jfr 9:19 med 1:16.

Redan Luther tolkade de sju basunerna som falska lärare. I dag hindras denna tolkning genom att de flesta kristna förlorat skräcken för falsk lära. Allt ska tolereras, det enda viktiga är uppriktighet. Men har man nytta av att dricka gift om man gör det uppriktigt?

9:6 ger en bild av förtvivlan. Att detta är en följd av den falska läran tänker vi kanske inte på. Ett par exempel: Många har funnit tröst i att dopet har tagit bort synden. Men många kyrkor lär att dopet inte tar bort synd, vilket lett till att människor råkat i förtvivlan. Bibelns lära om att Kristus återlöst alla har gett många tröst. De kalvinistiska kyrkorna lär att Kristus endast dog för en del människor. S Becker berättar att han som pojke trodde att Gud var villig att förlåta om han först blev troende.

Men det vågade han inte tro sig vara, för han var rädd att dö och det skulle en kristen inte vara! Vilken tröst skulle då inte läran om den allmänna rättfärdiggörelsen ha kunnat ge!

Den falska läran har sin rot i helvetet. 9:13 ff visar, att Gud själv sänder falsk lära, nämligen som

straff för synd. Så blir den falska läran sitt eget straff.

I kapitel 8–9 får vi en dyster bild av kyrkan och ser att mycken falsk lära förekommer där. Men trots den falska kyrkan bevarar Gud den rätta läran, det ser vi åter i det följande.

Ur föreläsningar av **Siegbert W Becker** vid Biblicum i Uppsala 21–23.3.1977 i sammandrag av **Ola Österbacka**

Inspelningar av föreläsningarna finns här: <https://www.biblicum.se/undervisning/biblicumforedrag/bibels-bocker/>

Hur kan vi hjälpa våra ungdomar att bli bevarade i tron?

Det är tyvärr inget nytt problem att ungdomar slutar komma till kyrkan under tiden närmast efter konfirmationen. Det sker av olika anledningar och inte bara i vår kyrka. I skolan konfronteras de med och måste förhålla sig till alla möjliga världsåskådningar som går tvärtemot vad de fått lära sig från Skriften hemma och i kyrkan, för att inte tala om det smörgåsbord av frestelser för det syndiga köttet som väntar dem när de lämnar föräldrahemmet. Ibland har föräldrarna inte varit så bra föredömen när det gäller att leva som kristna. Ibland kan hyckleri hos pastorn eller andra i kyrkan få en ung människa att lämna församlingen.

Om vi vill hjälpa våra ungdomar att bli kvar i tron måste vi förbereda dem på dessa utmaningar och frestelser och finnas där för dem när det behövs. Som föräldrar

är vi i frontlinjen i denna strid! Att föra vidare tron till nästa generation är något som börjar hemma (5 Mos 6:7). I enkäter brukar kristna tonåringar och unga vuxna peka ut sina föräldrar som de personer som haft störst andligt inflytande i deras liv.

Vad kan vi göra som föräldrar?

Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren (Ef 6:4). Var inte rädda för att använda det inflytande som Gud har gett oss! Ha förväntningar på att din tonåring eller student vid universitetet ska delta i församlingens gudstjänster och bibelstudier. Men missbruka inte ditt inflytande genom att vara lagisk eller hycklande. Sätt inte godtyckligt upp regler som du själv inte kommer att följa. Föregå med gott exempel. Ångra tidigare misslyckanden och vinnlägg dig om att gå framåt i förtröstan på Guds förlåtelse i Kristus.

Hjälp barnen att förstå varför vi tror som vi tror. Börja när de är små och lär dem grunderna: De tio buden, Apostoliska trosbekännelsen och Herrens bön. Påminn dem om deras dop. Visa dem efter hand som de blir äldre olika slags argument mot kristen tro som de kan få höra av kompisar, lärare och världen i övrigt – och visa hur man bemöter dem. Om du behöver hjälp med detta är din pastor en viktig resurs.

Undervisa. Men ta dig också

tid att lyssna. Låt dem få veta att samtal om tron och Bibeln är välkomna. Håll dig lugn när de kommer med frågor eller tvivel. Få inte panik och avsluta inte samtalet. Var ärlig om du inte vet vad du ska svara. Ta dem med dig till Jesus och hans ord och sök svaret tillsammans.

Om de kommer till dig för att bekänna en synd som gör dem tyngda av skuld så brusa inte upp i vredesmod. Visa barmhärtighet och förlåtelse. Älska dem med samma nåd som Gud har visat dig i Kristus.

Och sist men inte minst, be! Be ivrigt och ihärdigt att Gud ska bevara våra söner och döttrar i den sanna tron. Be om kraft att fortsätta älska dem och uppmuntra dem i Guds ords sanning. När de går iväg från Guds ord och kyrkan får du be Gud föra dem till ånger och till att än en gång vilja ta emot hans kärlek och förlåtelse i Kristus.

Vi överlämnar våra barn i Kristi omvårdnad. Vi kommer själva att göra fel i mångt och mycket. Men misstag är inte slutet. Kristus är fortfarande uppstånden och sitter på Guds högra sida. Hans död på korset täcker fortfarande över alla våra synder. Och genom sitt mäktiga ord går han och söker efter de förlorade och för tillbaka de vilsegångna. Han har lovat att aldrig lämna eller överge oss. Han lämnar inte våra barn heller.

*Pastor Piet Van Kampen, ELS,
i Lutheran Sentinel, sept/okt 2019*

Ogräs i den här världen

Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. (Matt 13:27-28)

Vems fel är det när det växer ogräs i din trädgård? På ett plan är det inte någons fel, eftersom ogräs helt enkelt är en del av livet sedan världen förbannats av synden. Men om du antingen genom försumlighet eller avsiktligt låtit ogräs fortsätta att växa, så har du samtidigt ingen annan än dig själv att skylla när ogräset tar över.

”Vems fel är det att det växer ogräs på åkern?” Egentligen ställde bondens tjänare i Jesu berättelse denna fråga till bonden: ”Vi vet att du sådde gott vete i åkern, så varifrån kommer allt detta ogräs?” Bondens svar var klart och entydigt. ”Detta har en fiende gjort”, svarade han. Det var inte bondens fel att

ogräs växte på hans åker. Han hade inte sått det där, utan en fiende som hade bestämt sig för att förstöra bondens åker hade sått ogräset som växte där.

Vems fel är det att det finns ogräs i den här världen? Med andra ord, vems fel är det att det finns ondska i den här världen? Om Gud är den allsmäktige Herren över allting, som han säger, varför finns det ondska överhuvudtaget? Om Gud verkligen har full kontroll över allt, skulle han inte se till att ingen ondska någonsin kom in i hans värld? Är det inte Gud som ska klandras för att ogräs har invaderat hans åker?

Guds svar på dessa frågor är klart och entydigt: ”Detta har en fiende gjort.” Djävulen, inte Gud, är den som fört in ondska i världen. Satan frestade Adam och Eva, våra första föräldrar, att synda. Och när de syndade kom ondska in i världen.

Men Gud lovade genast att sända

en Frälsare för att beseгра synden, Satan och all ondska. Han uppfyllde löftet till oss i Jesus. ”Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar” (1 Joh 3:8), berättar aposteln Johannes. Och genom sitt fullkomliga liv och oskyldiga lidande och död för vår räkning, gjorde Jesus just detta.

Så när du ser ogräs i världen, lägg inte skulden på Gud. Lägg istället skulden på fienden. Och tacka Gud för att han sänt sin Son till världen för att göra slut på djävulens gärningar för vår skull.

Bön

Himmelske Far, hjälp mig när jag möter ondska att minnas att du inte är dess källa. Du är istället den som sänt sin Son för att han ska beseгра all ondska för mig. Amen.

*Ur Today's Devotion, WELS
Övers. Anders Nissen*

Vad skulle CS Lewis ha sagt om vår nya situation med Covid 19?

Om den mentala omställning som behövdes för att leva med hot om atombomber skrev CS Lewis 1948:

På sätt och vis tänker vi alldeles för mycket på atombomben. ”Hur ska vi leva i en atomålder?” Jag frestas svara: ”Hur så? Som du skulle levt på femtonhundralet när pest hemsökte London nästan varje år, eller som du skulle levt under vikingatiden när plundrare från Skandinavien kunde landstiga och skära halsen av dig vilken natt som helst. Eller egentligen som du redan lever i en tid med cancer, syfilis, förlamning, flygattacker, trafikolyckor.” Låt oss med andra ord inte börja överdriva det nya i vår situation. Tro mig, ni och alla ni älskar var redan dödsdömda innan atombomben blev uppfunnen, och en hög procent av oss skulle dö på ett obehagligt sätt. Vi skulle verkligen ha en stor fördel framför våra förfäder – smärtlindring. Men ändå. Det är fullkomligt löjligt att gå omkring och gnälla och

ha en plågad uppsyn för att vetenskapsmännen har visat på ännu en sak som kan orsaka smärtsam och för tidig död i en värld som redan vimlar av sådant och där döden inte alls är en tillfällighet utan något som är visst och säkert.

Detta är det första vi behöver komma fram till, och det första vi behöver göra är att lugna ner oss. Om vi alla ska bli fördärvade av en atombomb så låt den bomben finna oss sysselsatta med vettiga och mänskliga ting som att be, arbeta, undervisa, läsa, lyssna till musik, bada barn, spela tennis, prata med våra vänner över en öl och kasta pil, inte sitta hopkurade som skrämde får och tänka på bomber. De kan bryta ner våra kroppar (det kan också ett virus göra) men de behöver inte behärska våra sinnen.

*“On Living in an Atomic Age” (1948)
in Present Concerns: Journalistic Essays.
Övers. Birgitta Erlandsson*

Trosförföljelse i Finland

Finland har ansetts vara kristet i minst 700 år. Bibeln har lagt en stabil grund för lagstiftningen och folket har fostrats till gudsfuktan genom Luthers lilla katekes, psalmboken och postillor. Väckelserörelserna har spelat en stor roll för den evangelisk-lutherska kyrkan, som varit den huvudsakliga bäraren av de kristna traditionerna.

Att detta land skulle ta lagstiftningen och domarkåren till stöd för att attackera dem som tror och lär som Bibeln var otänkbart ännu för något decennium sedan. Numera förekommer det allt oftare. En central kraft för detta paradigmskifte är det så kallade regnbågsfolket eller hbtq-lobbyn, som uppbackad av genusforskningen lyckats sätta normen för vad som betraktas som politiskt korrekt och godkänt av de ledande medierna. Denna nya typ av förföljelse hör till tecknen på den yttersta tiden.

En person som blivit svårt angripen är riksdagsledamoten, läkaren och KD-politikern Päivi Räsänen (f 1959). Hon har blivit inte bara riksbekant utan också fått uppmärksamhet internationellt som måltavla för regnbågsfolkets vrede. Hon har genom klara uttalanden om bibliska värderingar blivit orsak till att tiotusentals människor utträtt ur folkkyrkan. Hon är föremål för fyra förundersökningar för hets mot folkgrupp, dvs för att hon citerat Bibeln när det gäller dess lära om äktenskapet mellan man och kvinna samt synen på homosexualitet.

Under sin tid som inrikesminister sommaren 2013 höll Räsänen ett tal på Folkmissionens årsfest om de kristnas utmaningar i det sekulariserade samhället. Hon sa att djurskyddslagen ger ett bättre skydd åt djur som ska avlivas än åt ofödda barn. Hon berörde också homosexualiteten som en avvikelse. Detta fick dåvarande biskopen i Helsingfors Irja Askola att gå ut med kritik mot Räsänen. Genom sådant tal väcker man oskäligen



Päivi Räsänen

skuldkänsla och skam hos de sexuella minoriteterna, sa hon. Räsänen ställdes mot skampålen också av andra biskopar. Ärkebiskop Kari Mäkinen sa att Räsänen inte representerar kyrkans ståndpunkt.

Räsänen anklagades också för att hon i talet nämnde regeln att man måste lyda Gud mer än människor. På grund av det ansåg justitieminister Anna-Maja Henriksson att hon uppmuntrade till civil olydnad.

Räsänens tal ledde till att tiotusentals människor skrev på en massadress för att få henne att avgå som minister. Det ledde också till en ny våg av utträden ur folk-

kyrkan.

En av dem som startat en rättsprocess är riksaåklagaren *Raija Toiviainen* som satte igång en förundersökning utifrån en tweet sommaren 2019 med en skärmbild av ett avsnitt från Bibeln. Räsänen kallades på grund av detta till polisförhör i oktober 2019. Ytterligare ett annat tv-program (februari 2018) blev anmält till riksaåklagaren som bad polisen utreda om det fanns skäl att misstänka brott.

Räsänen har själv sagt att dylika angrepp är ett försök att aggressivt begränsa yttrande- och religionsfriheten. En direkt följd är att kristna redan blivit försiktiga så att de inte längre vågar föra fram det bibliska vittnesbördet. Det finns dock sekulära inslag i debatten där man försvarar Räsänens rätt att framföra sina åsikter, trots att man anser dem vara grymma, obegripliga och onödiga.

Ytterligare ett påstått brott var en pamflett till försvar för det bibliska äktenskapet, som skrevs av Räsänen 2004 och gavs ut av Finska lutherstiftelsen. Denna skrift hade redan tidigare blivit föremål för en förundersökning men polismyndigheterna fann ingen grund för åtal. Det räckte inte för riksaåklagaren som hösten 2019 lyfte fram skriften igen utifrån lagen om hets mot folkgrupp från 2011.

En annan som är illa ute är fältbiskopen *Pekka Särkiö*. Han väckte uppmärksamhet genom att i ett blogginlägg förespråka kyrkans traditionella syn på äktenskap och familj. Han använde bilden av snigeldynamit som kulturrevolutionärernas medel att spränga sönder familjerna. Efter att inlägget väckte en massmediastorm tog han bort inlägget. Nu vill några kyrkomötesombud ändra på fältbiskopens rättigheter.

Ytterligare ett omskrivet fall är Kristinestads-kaplanen *Markus Engström*, som fortfarande väntar på om förundersökningen mot hans insändare i tidningen Syd-Österbotten ska leda till åtal. Han skrev en insändare till försvar för sin

kyrkoherde *Daniel Norrback* som på Facebook hade beskrivit prideparaderna som Sodom och Gomorra-parader. Engström skrev att homosexuell livsstil och homosexuellt samliv är onormalt och skadligt. Dåvarande biskopen i Borgå Björn Vikström trädde snabbt fram och utlovade påföljder. Åboprofessorn Peter Nynäs gjorde polis-anmälan.

Tröskeln att frimodigt föra ut det kristna budskapet till alla delar har höjts, samtidigt som det är allt färre som försvarar dem som gör det. Och vreden från det sekulära samhället ökar mot be-kännarna.

Ola Österbacka

BIBELHELG 17–18.10

Kristendomens bottenvåning: Gamla testamentet

Om pandemisituationen tillåter och Gud vill samlas vi till bibelhelg den 17–18 oktober med samma program som vi i nummer 1 hade annonserat att hållas den 28–29 mars.

Lördagens program hålls i Lepplax bykyrka och inleds kl 13.

Söndagens program hålls i Settlement-centrum, Vasa, och börjar med gudstjänst kl 11.

Medverkande är församlingens kallade tjänare.

MEDLEMSUPPTAGNING OCH KONFIRMATION

Med tacksamhet och glädje får vi meddela att S:t Johannes ev-luth församling den 21 juni 2020 upptog följande medlemmar: Makarna Martin och Susanna Wikström och barnen Elvira, Josef och Ruben Wikström från Rangsby, Närpes.

Följande söndag, den 28 juni, blev Elvira Wikström konfirmerad i Lepplax bykyrka av David Åkerlund (bilden).

I bakgrunden kantor Hans Ahlskog.

(Foto från video-inspelning, Botvid Lindström)



DOP

Salome Malene

dotter till Øyvind och Mirjam Edvarlsen
född den 9 juli 2020
döpt den 19 juli 2020
dopförrättare: Øyvind Edvarlsen.

S: Johannes ev-lutherska församling

Höstens gudstjänster

Om Gud vill kommer vi att fortsätta med våra gudstjänster både i Lepplax och Vasa. Under september till november hålls gudstjänst i Vasa den första och tredje söndagen i månaden kl 11. I Lepplax bykyrka hålls gudstjänster alla söndagar utom den första i månaden, normalt kl 13. Vi strävar att sända alla gudstjänster direkt.

Följ med aktuell annonsering via vår händelsekalender:
<https://sanktjohannes.info/verksamhet/kommande-handelser/>

Jesus säger: ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33)

Returadress:

Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa

Att göra det Gud vill

*Världen och dess begär förgår, men den som gör
Guds vilja består för evigt. (1 Joh 2:17)*

JESUS OCH HANS ORD består för evigt. Här får vi löftet att den som gör Guds vilja också kommer att bestå för evigt.

Vad är denna Guds vilja som man måste göra för att bestå för evigt? De tio buden är en bra sammanfattning av Guds vilja för våra tankar, ord och gärningar. Men om det är de tio buden som Johannes talar om har vi problem allihop, för ”vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde” (Rom 3:9).

Det finns några händelser under Jesu verksamhet som gör tydligt vad Johannes talar om, händelser som Johannes i egenskap av en Jesu lärjunge måste ha hört och sett. Vid ett tillfälle vann Jesus allt större popularitet. Men hans familj tyckte att han spårade ur. De kom och frågade efter honom. Just då var Jesus i ett proppfullt hus där han predikade och undervisade. När man talade om för honom att hans familj var utanför svarade han: ”*Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?*” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”*Här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor*” (Mark 3:33-35).

Det verkar konstigt att Jesus kallar dem som sitter där och lyssnar på honom för människor som gör Guds vilja. Från vårt perspektiv och sätt att tänka gjorde de ingenting! De satt bara där och såg och lyssnade på Jesus. Ändå ger Jesus dem den stora äran att kalla dem för sin familj.

Denna berättelse ligger dock helt i linje med det Jesus säger i Joh 6:40: *Ja, detta är min Fars vilja att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.*

Att ”göra” Guds vilja är att se på Jesus, att komma ihåg Jesus, att tro på Jesus vår Frälsare. Bibelns löfte är fast: Var och en som gör Guds vilja - var och en som tror på Jesus - har evigt liv och ska bestå för evigt.

Herre, tack för att du visar oss Jesus i ditt ord och för att du ger oss tro så att vi förtröstar på honom. Bevara oss så vi alltid kommer ihåg och litar på honom. Låt tron som du har gett oss komma till uttryck i våra liv så att vi även kan spegla din vilja i våra tankar, ord och gärningar. Bevara oss i tron tills du kallar hem oss för att leva med dig för evigt. Amen.